

Wist je dat....

-  ... het jonge kind voornamelijk gericht is op zichzelf?
-  ...onze eerste wereld daarom de wereld van 'Ik' heet?
-  ...alle kinderen van nature willen en kunnen leren?
-  ...we ze daarom veel zelf laten spelen, ontdekken, ontmoeten en proberen?
-  ...we hiervoor veel verschillende fijne en uitdagende speelplekken inrichten?
-  ...het proces van de ontwikkeling belangrijker is dan het resultaat?
-  ...we veel op de grond zitten en spelen omdat dit goed is voor de motoriek?
-  ... we vaak naar buiten gaan ook wanneer het minder mooi weer is?
-  ... het dan handig is om laarzen en een regenbroek te hebben?
-  ... je op ons natuurterrein lekker kan kliederen, bewegen en plezier maken?
-  ...we een eigen peutergroep krijgen?
-  ...onze tweetalige kinderen de ochtend met juf Angelina starten?
-  ...we gaan werken vanuit de gedachte van Loris Malaguzzi – Reggio Emilia?
-  ...we hiervoor op studiereis zijn geweest naar Zweden?
-  ...u binnenkort onze visie hierop kunt lezen op wereldsonderwijs.nl?